

KERKBLAD

FOTO: VAN DE PKN



PROTESTANTSE GEMEENTE EDE

Jaargang 29

juli 2021

Bonhoeffer: fouten en vergissingen niet 'tevergeefs!'

Bittere verwijten klonken er in dagblad *TROUW* van 18 juni. De kerken waren tijdens de 'Corona-crisis' voornamelijk met zich zelf bezig geweest, bleek uit gesprekken met een groot aantal diaconale instellingen.

De kerkelijke focus zou op kerkdiensten hebben gelegen, op hoe die in de een of andere vorm moesten kunnen doorgaan, of er gezongen kon worden, hoeveel mensen de diensten mochten bijwonen. Die blikvernaauwing leidde er toe, dat talloze uiterst kwetsbare mensen uit zicht raakten en verwaarloosd werden: daklozen, ongedocumenteerden, mensen met grote schulden. Hun opvang ging dicht, ze konden nergens meer terecht. En intussen stonden de kerken leeg. Ruimte in overvloed, maar verzoeken om ze te mogen gebruiken, werden niet gehonoreerd. Een pittig verwijt. Op een paar plekken ging het wel goed, blijkt uit het artikel in *TROUW*. Uitzonderingen waren dat, die kennelijk een naargeestige regel bevestigden. Pijnlijk.

Onderzoek

Natuurlijk zal er straks in de kerken -net als in politiek Den Haag- lokaal en in Utrecht- gepraat en nagedacht worden over hoe er is omgegaan met de crisis. En natuurlijk zal steeds ook meegewogen worden, dat niemand enige ervaring had met een zo grote pandemie: bijna alles was nieuw en ongeweten. Dat in de kerken het eerste automatisme de neiging tot zelfbehoud was, is begrijpelijk. En tegelijkertijd jammer, voor een instituut dat naar zijn aard dienstbaar heet te zijn - aan de mensen, aan de minsten het meest, aan de wereld.

De kerk heeft veel tijd besteed aan het lobbyen voor haar zogenaamde uitzonderingspositie, al tamboererend op het grondrecht van de godsdienstvrijheid. Dat had een tandje minder gemogen: de solidariteit heeft er onder geleden: dat merkten de instellingen die in *TROUW* geciteerd werden tot hun schade. En hun schade is in de publieke beeldvorming de schande van de kerk. Wij mogen de kerkbestuurders ten goede houden, dat zij - zomin als wij - beseften wat ze overkwam.

Maar wij moeten er ook op wijzen dat ze (wij!) terdege moeten voldoen aan de maatstaven waarmee ze (wij!) anderen meten. Overigens zijn de kerken voor hun eigen kwetsbare en eenzame leden heus van groot belang geweest; dat mag dan weer aan de *credit* zijde genoteerd worden.



Dietrich Bonhoeffer (tweede van rechts) niet lang voor zijn dood, met een aantal medegevangenen en een Oberfeldwebel in de gevangenis van Berlijn-Tegel.

Oordeel?

Het valt overigens te hopen dat er na dat gedegen (zelf) onderzoek niet een vernietigend oordeel geveld wordt, in lijn met de afrekencultuur die tegenwoordig in zwang is. Er kan en moet geleerd worden van fouten. Een helder en troostrijk voorbeeld van hoe dat zou kunnen is te vinden in een 'Glaubensbekenntnis' die Dietrich Bonhoeffer in 1934 formuleerde en waarin hij belijdt dat 'God uit alles, ook uit het allerslechtste iets goeds kan en wil laten ontstaan'. Bonhoeffer wist waar hij het over had, in 1934! Hij gelooft, 'dat ook onze fouten en vergissingen niet vergeefs zijn, en dat God daarmee niet méér moeite heeft dan met onze zogeheten goede daden.'

Met andere woorden: God is geen kille be- en veroordelaar, intregendeel. Want, zo eindigt Bonhoeffer zijn geloofsbelijdenis: 'Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.'

God is geen tijdloos lot, maar hij wacht en antwoordt op oprechte gebeden en verantwoord handelen. Dat is een ronduit bemoedigend inzicht! De hele tekst van Bonhoeffer is moeiteloos te vinden in het Internet: Glaubensbekenntnis Bonhoeffer.

Gerben H. Westra

Inleveren kopij

Het volgende nummer van het kerkblad verschijnt begin augustus. Kopij voor dat nummer moet uiterlijk 16 juli ingeleverd worden bij de wijkredacteurs.

Kerkdiensten juli 2021

Locatie	aanvang	voorganger	opmerking
Zondag 4 juli			
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. C. Oosterveen	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. W. Scheltens	
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. C. Manuputty	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. J.P. Prenger	Maaltijd van de Heer
Gereformeerde Kerk Harskamp	10.00 uur	Dhr. J. Kroon	
Het Maanderzand	10.15 uur		
Zondag 11 juli			
Noorderkerk	10.30 uur	dienst Lutherse kerk	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. T. P. de Jong	Doopdienst
Taborkerk	10.00 uur	dienst Lutherse kerk	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	Jeugdkerk
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. J.P. Prenger	
Gereformeerde Kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. T. Volgenant- Beima	
Het Maanderzand	10.15 uur		
Zondag 18 juli			
Noorderkerk	10.00 uur	dienst Taborkerk	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. T.P. de Jong	Doopdienst; bevestiging Ouderling
Taborkerk	10.00 uur	Ds. G.H. Westra	
De Open Hof	10.00 uur	Ds. A. Gilles	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Ds. K.A.E. de Waard	
Gereformeerde Kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. J. Koning	
Het Maanderzand	10.15 uur		
Zondag 25 juli			
Noorderkerk	10.00 uur	Ds. P. Vellekoop	
Beatrixkerk	10.00 uur	Ds. L. van Buuren	
Taborkerk	10.00 uur	dienst Noorderkerk	
De Open Hof	10.00 uur	Drs N. Hakkenberg	
Kerkelijk Centrum Emmaüs	10.30 uur	Pastor H.J. Boerkamp	
Gereformeerde Kerk Harskamp	10.00 uur	Ds. J. Koning	
Het Maanderzand	10.15 uur		

De voorpagina

Op de voorpagina vindt u de afbeelding van een raam van de Sint Bartholomeüskerk in Leutershausen (Duitsland). Elke drie maanden veranderen we de voorpagina.

De vorige afbeeldingen stonden in het teken van Pasen en Pinksteren. Voor de zomertijd hebben we voor het thema Schepping gekozen.

De kunstenaar heeft geprobeerd iets te laten zien van Gods scheppen zoals dat beschreven wordt in Genesis 1. We zien Gods scheppende handen, het blauwe uitspannel, het water en de eerste mensen. Er is ook volop ruimte voor verdere invulling vanuit uw eigen fantasie.

Opmerkelijk is de beweging in de afbeelding. Alles draait mee in de grote beweging van de schepping. Ook de mensen worden daarin meegenomen. Dat wijst op samenhang: wij horen bij de aarde en de aarde hoort bij ons.

Peter Blokhuis (eindredacteur)

Algemene Kerkenraad

Nieuwe voorzitter en scriba

Per 1 september 2021 treden Peter Blokhuis en Greet Vink-Schouwstra terug als voorzitter en scriba van de algemene kerkenraad. De algemene kerkenraad is bijzonder verheugd dat Peter van Veen en Marielle Jellema bereid zijn hun plaatsen in te nemen, Peter als voorzitter en Marielle als scriba. Zij worden bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht.

Vertrek

Deze zomer gaan ds Caroline Oosterveen en drs Netta Hakkenberg de PGE verlaten. Ds Oosterveen gaat naar de gereformeerde kerk van Lunteren. Op de paginaas van de Noorderwijk kunt u daarover meer lezen. De algemene kerkenraad heeft de wijkkerkenraad toestemming gegeven om naar een tijdelijke opvolger te zoeken voor de periode tot eind 2022. Eind 2022 vertrekken ds Volgenant en ds Westra en ontstaat er een situatie die om herverdeling van taken over de dan beschikbare predikanten vraagt.

Netta Hakkenberg was nog maar net begonnen in Emmaus toen zij de mogelijkheid kreeg elders een baan te krijgen voor veel meer uren dan binnen de PGE. Op de pagina van Emmaus in dit blad schrijft Netta zelf iets over haar vertrek.

Vergadering algemene kerkenraad 20 mei

De algemene kerkenraad heeft zich gebogen over zijn eigen functioneren. Dat laat veel te wensen over doordat de leden vooral opkomen voor de belangen van hun eigen wijkgemeente. Er is geen visie op de PGE als geheel. Regelmatig zal daarom het eigen functioneren onderwerp van gesprek zijn. Want elk lid is er ook van overtuigd dat eensgezindheid en een gedragen visie op de toekomst van groot belang zijn. Besloten is om end juni een zogenoemde hackathon te organiseren onder leiding van Peter van Veen. Uit elke wijk nemen daaraan 3 mensen deel. De opdracht is: Ontwerp een kerk, een gemeente van Jezus Christus die meerwaarde heeft voor Ede. Wat is het doel? Waarom bestaan we? Wat is ervoor nodig? De deelnemers worden gestimuleerd buiten de bestaande kaders te denken. De uitkomst, een aantal kerkmodellen, wordt besproken in de wijken. De hackathon heeft inmiddels plaats gevonden.

College van Diakenen (CvD)

Vergadering

Het CvD heeft in juni vergaderd en daarbij zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen. De accountant heeft goedkeuring voor het financieel verslag van het CvD afgegeven. De Protestantse Kerk in Nederland heeft richtlijnen uitgegeven over het doen van beleggingen. Kevin Heimgartner, diaken vanuit wijk Tabor, kan niet meer deel nemen aan het CvD vanwege te drukke werkzaamheden. Hij is hartelijk bedankt voor zijn inzet. De ZWO – bestemmingscommissie is gewijzigd. De heren Breus Versteeg en Tom Wittens hebben besloten om hun werkzaamheden te beëindigen. In de vergadering is afscheid van hen genomen. Helaas was Tom Wittens verhinderd, maar die zal door de voorzitter worden bezocht. Een passend cadeau wordt nog aan hen overhandigd. Een overzicht van de werkzaamheden die deze commissie heeft gedaan, is uitvoerig besproken en onze dank hierover uitgesproken voor de vele jaren die hieraan besteed zijn; meer dan 20 jaar. De Pinkstercollecte is gewijzigd in één gezamenlijk doel: "de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, is gestart met de landelijke actie: 'Samen in actie tegen corona'. De nood is echter zo hoog, en de berichten uit India en andere landen zijn zo onheilspellend, dat er vanuit de SHO, opnieuw een beroep wordt gedaan." **Alle wijken hebben meegedaan en het CvD heeft besloten om het**

opgehaalde bedrag van € 2.717 te verdubbelen. Er is € 5.454 overgemaakt. Alle gevers worden hartelijk bedankt. Het concept beleidsplan is gemaakt, wordt in de 2e helft van het jaar verder besproken. Met CvK wordt het digitaal Givt verder uitgewerkt. Het voorstel voor de ZWO en KIA collectes 2e helft 2021 is goedgekeurd. In principe vergadert het CvD om de 2 maanden, behalve in de zomermaanden.

Collecterooster juli 2021

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij.

- 4 juli - 1e collecte Kerk - Wijkwerk
2e collecte- Diaconie wijk
- 11 juli - 1e collecte Kerk – wijkwerk
2e collecte – Diaconie wijk
- 18 juli - 1e collecte Diaconie PGE(quotum)
2e collecte – ZWO : Actie Vakanties; zie info
- 25 juli - 1e collecte Diaconie Meet-Inn
2e collecte – ZWO Pakistan; zie info

De volgorde van 1e en 2e collecte kan afwijken, maar de doelen niet, behalve de 2e collectes.

Zondag 18 juli - ZWO-collecte

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Info: <https://kerkinactie/vakantietas>

Zondag 25 juli - ZWO-collecte

Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij.

Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren! Info: [https://kerkinactie/christenen in pakistan](https://kerkinactie/christenen%20in%20pakistan)

Kijkt u of luistert u via internet en wilt u ook bijdragen aan één of meer doelen? Dan kunt u het collectebedrag overmaken op bankrekening met nr. NL11 INGB 0000

867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van welke wijk en welke datum 1e en/of 2e collecte.

College van Kerkrentmeesters

De financiële jaarstukken zijn in het digitale programma van het GCBB (Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) ingevoerd.

Daarna heeft de accountant de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Ede gecontroleerd en goedgekeurd.

Op de website van de Protestantse Gemeente Ede kunt u de uitgebreide stukken vinden.

Herman Slijper

Penningmeester

De Klinkenberg PGE

Sinds begin juni is er geen beperking meer voor de bijbelkring en mochten de mensen van de Sysselt en de Ginkel op 16 juni weer deelnemen aan de bijbelkring.

Op 3 en 17 juni waren de mensen van de Roekel aan de beurt. We hebben met elkaar Psalm 23 besproken, de psalm van de goede Herder. De mensen kenden de beide herders hier in Ede op de Ginkelse heide. We hebben vooral de nadruk gelegd op de stok en de staf van de herder. Waartoe dienen deze attributen? De stok dient als verdediging, bescherming voor de herder zelf en de schapen. Ook kan hij een afgedwaald schaap er mee terugroepen.

Met de staf onderzoekt hij de schapen op letsel en ongedierte door ermee door de vacht te strijken. Ook kan hij met de kromming een pasgeboren lam bij de ooi leggen en een schaap zachtjes in de goede richting sturen.

De stok is symbool van autoriteit, macht, discipline en verdediging.

De stok van God is Zijn Woord, dat ons beschermt tegen het kwaad en ons op de goede weg houdt.

De staf is het symbool voor bekommernis, mededogen, troost, geruststelling en zekerheid. Gods staf is de Geest van God. Door Gods geest mogen wij liefde, troost, zachtmoedigheid en terechtwijzing ervaren.

In juli en augustus is er geen bijbelkring; in september beginnen we dan weer.

De Sysselt en Ginkel beginnen op 15 september en de Roekel op 16 september. Beiden beginnen om 10.30 uur in huiskamer de Populier.

Ik wens u een fijne vakantietijd en Gods nabijheid toe. Hartelijke groet,

Marie-José Ebersson



WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixkerk, Beatrixlaan 54, Ede
www.beatrixkerk.nl



De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen.

Predikant

Ds. T.P. de Jong, Proosdijweg 33, 6714 AK Ede
0318 309 191 / dominee@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker Ouderenpastoraat 80 plus (m.u.v. verpleeghuizen)

Drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede
0318 300 833 / nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba

Janny Pastink 0318 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Vanuit Proosda Beatitudinum

Zo aan het einde van het jaar doen we nog steeds niet rustig aan. Er is nog de overstapdienst, er zijn in juli nog een aantal doopdiensten – en we denken al druk na over het volgende seizoen. Niets ‘rustiger aan’ dus. Toch is dat wel waar ik zo onderhand naar uitkijk. Het afgelopen jaar was een intens jaar. Waarin we gelukkig ook bijzonder veel zegeningen mochten tellen, als gemeente. Maar laten we ook niet te snel voorbij lopen aan wat het van ons gevraagd heeft. Aan creativiteit, aan uithoudingsvermogen, aan moed en lef – en er is het verdriet om mensen die we moesten loslaten. En nog steeds zijn er veel gemeenteleden die zware tijden doormaken, in ziekte, in gemis, in zorgen en spanning. We bidden met hen mee, of vóór hen – als bidden soms even niet meer gaat.

In de pastorie vinden we steeds meer een nieuw ritme en genieten we iedere dag van de kleine meid die groeit en een bijzonder opgewekt karakter lijkt te hebben. Ze brengt veel zegen mee!

Vooruitblikkend op een nieuw seizoen zal het komend jaar anders zijn dan andere jaren. De Taakgroep Gemeenteopbouw & Toerusting denkt samen met Kerkenraad en Taakgroep Liturgie & Eredienst na over

hoe we invulling gaan geven aan het jaarthema. De ontwikkelingen rondom de gerichte aandacht voor jongeren, jonge gezinnen, jeugd en kinderen in onze gemeente én het zoeken naar vormen en manieren waarop ‘gemeente-zijn’ bij hen past, maken dat we minder specifiek met een jaarthema bezig zullen gaan. Anders gezegd: deze zoektocht **is** het nieuwe jaarthema. Dat blijkt uit de try-out Kliederkerk van onlangs, de gesprekken die we voeren met tientallen jonge mensen, en meer. Ongetwijfeld zal deze zoektocht zich in het nieuwe seizoen voortzetten.

Ondertussen bezint de kerkenraad zich ook op het materiaal van FOCUS – wat ons wellicht kan helpen om niet alleen met vormen maar ook inhoudsgericht bezig te zijn, te oefenen in het verwoorden van ons geloof (wat immers onmisbaar is bij de communicatie ervan richting de volgende generatie of onze geïnteresseerde/zoekende burenen?!).

Enfin, het komt er op neer dat we natuurlijk inspirerende avonden voorbereiden (bijvoorbeeld rondom het landelijke visie-document ‘van U is de Toekomst!’) maar verder de invulling van de maandelijkse jaarthema-diensten nog wat open houden omdat we die graag vorm gaan geven met de groeiende groep jonge mensen die daarin willen meedenken.

Overigens (ter geruststelling van de ouderen): niet alles zal gaan veranderen, we waarderen ook erg wat er nu is maar we zoeken naar een vorm waarbij iedere doelgroep wordt aangesproken. Hou in ieder geval de wijkbrieven in de gaten – de flyer voor het nieuwe seizoen zal ruim voor de startzondag (12 september) beschikbaar zijn.

Zo is er veel om dankbaar voor te zijn. En om van uit te rusten. In augustus hopen Maarten en ik dat te doen.

Voor nu een hartelijke groet en alle goeds toegewenst!
ds. Theo Pieter de Jong

Bij de diensten

Op **4 juli** zal ds. Wim Scheltens uit Lunteren mij vervangen. Zelf mag ik namens het ministerie bij de afscheidsdienst van ds. Caroline Oosterveen in de Noorderkerk zijn.

Op **11 juli** mogen we na meer dan een jaar weer dopen! Gedoopt worden **Abel**, zoontje van Johan en Roos Kool en **Chloë**, dochtertje van Jannita en Jordi Veenendaal.

Op **18 juli** zullen er drie kinderen gedoopt worden, **Sophie**, dochtertje van Janneke en Stijn Vet, **Salomé**, dochtertje van Mandy Neeft en Eliecers Buelvas Pajaro en **Joshua**, zoontje van Lisette en Alwin van Dokkum. En we zijn in-dankbaar om in deze dienst Peter van Veen te mogen bevestigen en zegenen als ouderling. In de Algemene Kerkenraad zal Peter van Veen dan Peter Blokhuis opvolgen als voorzitter.



gedoopt	doophamen	taal / dochter	ouders
04-1940	Anna Maria Aletta	dochter	B.D. Eijgenraam - J. Thijsen
04-1940	Theodoor Anton Johan	zoon	G. Buisser - B.G. Versteeg
04-1940	Gijsbert Hendrik	zoon	M. Hendriksen - D.A. van Raven
05-1940	Hendrik Willem Anthony	zoon	J.G. Somsen - W. Klijn Hesselink
05-1940	Helke	zoon	H. Tjabringa - G. Hendrika
06-1940	Jacoba		

Op **25 juli** zal als gastvoorganger ds. L. van Buuren uit Rheden voorgaan.

We wensen elkaar goede, gezegende diensten toe! In de Taakgroep Liturgie en Eredienst hebben we onlangs nagedacht over de vraag wat een dienst eigenlijk 'goed' maakt. Is dat het aantal aanwezigen? Hoe belangrijk zijn voor dienst inmiddels ook kijk-en-luistercijfers geworden? We dachten na over criteria als : 'Is Gods heiligheid merkbaar geweest?' En 'Is God geëerd?' Wat maakt een dienst voor jou goed?

Geboren

Op 28 mei is **Fenna van Veldhuizen** geboren, dochter van Gosse en Tamara. Zij wonen aan de Verlengde Maanderweg 132. We feliciteren hen van harte! Voluit heet hun dochter Fenna Elisa, wat 'eerlijk en toegewijd aan God' betekent. Prachtige namen, voor een mooi meisje.! Proficiat!



Afscheid Netta Hakkenberg

In april 2016 werd Netta door onze gemeente aangesteld als Pastoraal Werker voor de ouderen in wijk Beatrixkerk. In de ruim 5 jaar die Netta onze gemeente heeft mogen dienen is er veel moois gegroeid. Waardevol zijn de vele, vele, héél vele bezoeken die Netta trouw heeft afgelegd. Met de zorgvuldige luisterhouding die Netta zo typeert is zij van grote betekenis geweest. En wat heeft ze veel telefoontjes gepleegd om zorgvuldig en weloverwogen de pastoralia elke week samen te stellen, die door velen dankbaar gebruikt werden om zo met elkaar in de gemeente mee te kunnen leven...

En nu, nu gaat dat stoppen. Dat raakt ons... We zijn blij voor Netta dat zij in Ameide een aanstelling als instellingspastor heeft gekregen voor maar liefst 4 dagen in de week.

Netta, we wensen je daar alle goeds toe!!!

'Het is in geven dat we ontvangen', zei Franciscus ooit al. We wensen je dan ook toe dat je veel zegen zult mogen geven én ontvangen. Gelukkig blijf je in Ede wonen en gewoon lid in onze Protestantse Gemeente Ede, dus we hopen je nog wel eens tegen te komen. Het is mooi dat je niet stilletjes vertrekt, maar dat we je afscheid gepast en waardevol kunnen markeren in de Avondmaalsdienst op 1 augustus. Vaya con Dios!

Theo Pieter de Jong



OECUMENISCHE GELOOFGEMEENSCHAP EMMAÛS

Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, Ede
www.emmaüs-ede.nl



Pastor

ds J.P. Prenger
tel. 0318-306943, email: jpcprenger@gmail.com

Afscheid van Netta

Lieve mensen van de Emmaüs,
De Emmaüs ervaar ik als een hartelijke en warme
gemeenschap van mensen, waar ik met veel genoeg
ben. En nu ga ik een nieuwe stap zetten. Vanaf
augustus ga ik namelijk als geestelijk verzorger werken
in verpleeghuisorganisatie Present in Ameide. Dit
betekent dat ik als pastoraal werker de Emmaüs en de
PGE ga verlaten. Ik ben dankbaar voor alle mooie
ontmoetingen met u/jullie en het in mij gestelde
vertrouwen. Het was fijn om heel direct met Jan-Peter,
Albert en de mensen van het bezoektteam te mogen
samenwerken. De komende weken neem ik contact op
met de mensen die ik thuis heb bezocht om hen
persoonlijk gedag te zeggen. Op een ander moment zal
ik afscheid nemen binnen de Emmaüsgemeenschap. Ik
wens jullie alle goeds en Gods zegen.

Netta Hakkenberg

Felicitering

We waren zo blij waren met de komst van Netta in
februari van dit jaar! De extra uren voor het
ouderenpastoraat waren zeer welkom. Voor Emmaüs in
het bijzonder omdat Netta een dag in de week tijd had
voor het ouderenpastoraat waardoor, ondanks Corona,
veel ouderen extra bezoek konden ontvangen.
Persoonlijk was ik gewoon heel blij met Netta als
persoon en als een heel plezierige en kundige collega!
Maar we gunnen haar deze nieuwe baan als geestelijk
verzorger en feliciteren haar dan ook van harte! Een
prachtige uitdaging voor haar op een plek waar ze
eigenlijk altijd al heel graag wilde werken!

Jan-Peter Prenger

Fitrfest

Op verschillende manieren werd er voor het eerst Ede-
breed het Fitrfest gevierd. Zo werd er gevierd (en
vooral gespeeld) in een speeltuin, waren er
Raamgedichten, werden er Highteboxen besteld en
weer weggegeven aan iemand die dat zeker goed kon
gebruiken. Wij als Emmaüs waren vooral betrokken bij
het Eten met Zin-specials. De twee bijeenkomsten die
in het teken stonden van de Ramadan en het Fitrfest
waren druk bezocht. In totaal deden er ongeveer 75
mensen mee. We hebben elkaar écht kunnen
ontmoeten, al was het dan via het scherm. Aan het
einde van de bijeenkomsten werd unaniem besloten
dat het smaakte naar meer. De plannen daarvoor
worden al voorzichtig gemaakt.

Bij de vieringen

Zondag 27 juni is de jaarlijkse Regenboogviering. De
lezing komt uit Johannes 4: 43-52. Over een genezing
van een zoon van een hoveling. Het lijkt niet meteen
een onderwerp dat past bij een Regenboogviering,
want voordat je het weet wordt er een associatie
gemaakt met lhbt en genezing... En dat is dus net niet
waar we het over gaan hebben! Veel meer over de
intrigerende vraag/opmerking van Jezus: 'Als jullie geen
tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!' Wel
een mooie vraag: wat zijn voor jou tekenen en wat zie
jij als een wonder.. Elly speelt op de piano. Zondag 4 juli
vieren we de Maaltijd van de Heer, waarbij Govert onze
pianist is. We gaan verder met Johannes, nu hoofdstuk
5, vers 1-18. Het verhaal over de man die al 38 jaar lang
verlamd is en die het niet lukt om bij het water-dat-in-
beweging-komt te komen terwijl dat zijn enige kans op
genezing is. 38 jaar niet in staat om bij bewegend water
te komen, dat is heel lang. Maar waar staat dat
bewegende-water voor en waar wil hij graag van
gezezen worden? Waarin zijn wij verlamd geraakt?
Zondag 11 juli, opnieuw een verhaal uit Johannes, het
tweede gedeelte uit hoofdstuk 5: 19-36a. Nu een stukje
moeilijker, wat mij betreft: over de opstanding van de
doden en – ook best ingewikkeld – wat zegt Jezus wel
niet allemaal over zichzelf! Met Elly op die piano.
Zondag 18 juli heten we Erik de Waard van harte
welkom! Erik Onnink zorgt voor de muziek.

WIJKGEMEENTE HARSKAMP

Gereformeerde Kerk Harskamp, Beatrixlaan 2, Harskamp
www.gereformeerdekerkharskamp.nl



Predikant

Ds. T. Volgenant-Beima
Hulkestein 51, 7339 AW Uchelen
tel.nr. 055-5331731
predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba

Dhr. Jan van de Hoef
Apeldoornseweg 73, 6731 SB Otterlo
tel.nr. 0318-591252
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Toekomst PGE

In het vorige kerkblad heeft u een stukje kunnen lezen over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede, de PGE. Er is geschreven dat de uitwerking van de aanbevelingen van het rapport Toekomstbestendig door verschillende oorzaken langer duurt dan voorzien. Ook is genoemd dat er nu een extra initiatief gelanceerd is om te trachten een gezamenlijke visie op kerk-zijn te ontwikkelen.

Als middel hiervoor is gekozen voor een bijeenkomst (hackathon) waaraan uit elke wijk een aantal leden deelnemen. Vanuit de wijk Harskamp hebben Ymke Wilgenburg, Jannieke Vonk, Sjaak van Schaik en Walter Vonk zich bereid verklaard om deel te nemen.

De opdracht die de deelnemers krijgen is: Ontwerp een kerk, een gemeente van Jezus Christus, die meerwaarde heeft voor Ede. Hierbij werk je het volgende uit: Wat is het doel van die kerk? Op wie richt de kerk zich? Welke activiteiten worden georganiseerd? Door wie? Wat is hiervoor nog meer nodig (bv een gebouw of niet). Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe komen we aan geld hiervoor? De deelnemers krijgen geen randvoorwaarden mee en worden constant gestimuleerd buiten de bestaande kaders te denken. We wensen de deelnemers veel inspiratie toe!

Het is alweer een hele tijd geleden dat we een gemeenteavond gehouden hebben. Als de corona maatregelen voldoende afgebouwd zijn hopen we in het najaar weer een gemeenteavond te kunnen organiseren.

Namens de kerkenraad,
Kees Jochemsen

Wijk

Wat fijn dat we op de zondagen weer bij elkaar kunnen komen in de kerk, nog wel met de nodige beperkingen, maar toch, dit stemt tot dankbaarheid. Het begin is er weer en met de positieve cijfers die we elke dag horen zit er misschien op korte termijn weer iets meer in.

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering op 8 juni hebben we besloten dat we nog niet zingen ondanks dat de landelijke regels dat op heel beperkte schaal wel toestaan. In de volgende vergadering op 6 juli a.s. zullen we een en ander opnieuw bekijken, we hopen van harte dat we dan op een verantwoorde wijze tot een wat ruimer besluit kunnen komen.



(vervolg wijk) Aanmelden voor de dienst kan bij Ria Ortse, bij voorkeur per app naar nummer 06-10570730, anders per mail naar riaortse@gmail.com, vóór zaterdag 17.00 uur. Geef ook duidelijk aan met hoeveel personen u komt en of er kinderen meekomen voor oppas of kindernevendienst.

We willen graag op 5 september de startzondag houden, net als vorig jaar in de vorm van een openluchtdienst op het kerkplein. Zet deze datum alvast op de kalender. In het volgende kerkblad zal hierover meer worden bekend gemaakt. De zomervakantie begint in zicht te komen en voorzichtig lijken er wat meer mogelijkheden te komen zo lijkt het. Als u plannen heeft of misschien gewoon thuisblijft, een heel goede tijd gewenst.

Met vriendelijke groet,
Jan van de Hoef

Rooster oppas en kindernevendienst (alleen als er kinderen worden aangemeld voor de dienst)
27-06 Marike en Philiën 04-07 Hennie
11-07 Jannieke en Gea 18-07 Nathalie en Alice
25-07 Ria

Beste gemeenteleden,

Dank jullie wel voor de lieve WhatsApp berichten, kaarten, bloemen en cadeautjes voor ons 25-jarig huwelijksjubileum. Het was een bijzondere dag met een zilveren rand.

Hartelijke groet van Jan en Jellie Wilgenburg- Leijstra



Hallo jongens en meisjes



4 juli – Houvast bij God

'Loop over de evenwichtsbalk, draai in het midden twee rondjes en loop weer verder.' Dit heb je vast wel eens op gym gedaan. Dat is best moeilijk. Je moet je evenwicht bewaren. Je wiebelt een beetje en probeert te blijven staan. In het dagelijks leven gebeurt het wel eens dat iemand je iets wil laten doen wat helemaal niet mag. Het is dan soms best lastig om 'nee' te zeggen. Je wiebelt dan eigenlijk ook op een evenwichtsbalk. Als je het verkeerde doet val je. Vandaag wordt Jezus ook op de proef gesteld. Zal hij blijven staan?



11 juli – Ja zeggen en het ook doen

'Zet jij de borden op tafel?' 'Ja, mama, dat zal ik doen'. Maar je bent aan het gamen en vergeet wat je hebt beloofd. Even later is mama boos op je: 'Waarom doe je niet wat je me hebt beloofd?' Mensen doen niet altijd wat ze zeggen. Ze zijn het vergeten of liegen dat ze iets gaan doen terwijl ze al van plan waren om het niet te doen. Dit is niet goed. Het verhaal dat Jezus vandaag verteld gaat over twee zonen. Hun vader vraagt ook of ze iets willen doen. De een zegt nee en de ander ja.



18 juli – Denk na bij wat je zegt

Elke dag praten we met allerlei mensen: je vader of moeder, je juf, je vriendje of vriendinnetje, de buurman of iemand die iets aan jou vraagt. Maar wat zeggen we: iets goeds of iets slechts? Zijn we vriendelijk en eerlijk, zeggen we iets waarvan die ander blij wordt? Of zijn we gemeen of hard en maken we anderen ongelukkig met onze woorden? In het verhaal van vandaag vertellen een koning en koningin leugens over Nabot om zo zijn wijngaard te krijgen.



25 juli – Rekening houden met God

Heb jij al vakantieplannen gemaakt? Bijvoorbeeld dat je met een vriendje/vriendinnetje gaat logeren. Als je dan aan je mama of papa gaat vragen of het mag zeggen ze vaak: 'Het is goed, als het van de papa en mama van je vriendje/vriendinnetje ook mag.' Ze bedoelen dan dat zij misschien wel iets anders hebben wat belangrijker is. Of het gaat op het laatste moment niet door omdat iemand ziek is. Hier moet je altijd rekening mee houden. Jakobus vertelt daar ook nog iets belangrijks over in de Bijbel en hij leert ons wanneer je mag 'zweren'.

Groetjes, Mirjam Rap

WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamse weg 9, Ede
www.ede.protestantsekerk.net



Predikant:

Ds. Caroline Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel 0318-618205,
e-mail tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt:

Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden: Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Afscheid van Ds. Caroline Oosterveen

Op 28 maart na de kerkdienst kwam de mededeling dat er een beroep op ds. Caroline Oosterveen zou worden uitgebracht door de Gereformeerde Kerk PKN Lunteren.

Caroline zei toen onder andere: *"Ik ben nog niet weg hoor!"* en inderdaad het afscheid leek toen nog ver weg. Maar het is ondertussen Pasen en Pinksteren geweest en daarmee kwam de afscheidsdienst steeds dichterbij.

En op 4 juli gaat het dan gebeuren, maar hoe doe je dat het uitzwaaien van een geliefd predikant? Natuurlijk gaat het een mooie kerkdienst worden en ook de afscheidsbijeenkomst 's middags met de leden van de Noorderwijk wordt een fijn samenzijn, maar het blijft toch een lach in een traan.

Uiteraard bepaalt Caroline de inhoud van de dienst, maar er zijn gemeenteleden en gasten die hieraan een bijzondere bijdrage zullen leveren.

Na afloop van de viering een aantal korte toespraken waarbij met dank en waardering zal worden teruggekeken op de periode dat Caroline predikant was in Ede. Vervolgens is er dan het afscheid met gemeenteleden uit Noord, met een heel speciaal programma, waaruit zal blijken dat Caroline in onze wijk op handen gedragen werd.

Wij gaan Caroline op 4 juli in ieder geval bedanken voor het feit dat zij ruim tien jaar onze inspirerende voorganger heeft willen zijn. Dat er zeker bij ziekte en overlijden nooit tevergeefs een beroep op haar werd gedaan, dat zij een stukje heeft meegelopen op de levensweg van vele Noorderlingen.

We zullen uitspreken dat we het zo gewaardeerd hebben dat zij voor ons klaar stond als we haar in het bijzonder nodig hadden. Zij was er, soms in stilte, om te luisteren, om te troosten. We zullen tot uitdrukking brengen dat we dankbaar zijn dat zij meer dan tien jaar onze Verhaler, Reisgenoot en Pastor heeft willen zijn. En natuurlijk wensen wij haar alle goeds toe in Lunteren, dat ook daar voor haar mag gelden:

De Eeuwige zij voor je om de weg te wijzen.

De Eeuwige zij achter je om je in de rug te sterken.

De Eeuwige zij naast je als een goede vriend.

De Eeuwige zij om je heen als een beschermende mantel.

De Eeuwige zij in je als liefde en vrede.

Wim den Ouden



Dank, Noordertopfotografen!



Wat geniet ik altijd van de beelden en woorden die jullie telkens maar opnieuw wéér weten te maken en te vinden! Wat hebben jullie in de afgelopen maanden in het leven van iedereen creatieve beelden, herkenbare momenten en verrassende details voor ogen geschilderd!

Nu onze voeten ons weer naar de kerk mogen brengen en we elkaar weer letterlijk in beeld gaan krijgen, heeft de fotoclub besloten om (voorlopig?) te stoppen. Het is een wekelijks intensief geheel: thema's bedenken, opdrachten uitvoeren, je gedachtestroom laten stromen en niet meer kunnen stoppen heel anders naar de wereld om je heen te kijken.

Alles bundelen, uitzoeken, rondsturen, een collage maken. Ik denk dat het goed is weer wat rust toe te voegen.

Maar niet zonder een groot woord van dank aan alle medewerkers van de fotoclub. Wat hebben hun inzet, hun pareltjes van beeld en woord en hun creativiteit ons allen en heel de gemeente onze gang door de afgelopen tijd mooier gemaakt! En daarom deze laatste keer nog even wat pareltjes in Ede opdiepen. Schitterend spel van licht, liefde en kleur..



*Dit roodborstje onlangs op landgoed kasteel Staverden.
Of is het een "Oranje-"borstje?*



Afgelopen week is de fietsenstalling bij station Ede-Wageningen opgefleurd door Street-Art



*Op Kerstochtend op de begraafplaats; samenspel van een engel die waakt op een graf, door weer en wind.
Geen kunstenaar die het zo heeft kunnen bedenken, het ontstaat.....*



een wondermooi schouwspel van ondergaande zon en donkergekleurde wolken boven de omgeving van de Klinkenberg



Vanuit een hart vol liefde schijnt de regenboog, teken van hoop; door de wolken heen verschijnt er altijd weer licht aan de horizon.

Zondagmorgen

*Het licht begint te wandelen
door het huis
en raakt de dingen aan.
Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de
arbeid rust.
De handpalm is geopend naar
het licht.*

(uit: De hovenier 1961)

De kern van lichtbeelden is prachtig verwoord door Ida Gerhardt.

En bovendien kunnen we elkaar weer ontmoeten in zondagse vieringen.

Onze harten en handen openen voor Gods onmisbare licht...daarom dit ontroerende gedicht.

Vrede en alle goeds,

Caroline Oosterveen

WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

De Open Hof, Hoflaan 2, Ede
www.openhof-ede.nl



Predikant:

Ds. Agnès Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g. kunt u contact opnemen met de scriba).

Scriba:

Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE
Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029 of
06-15686248

Wijkkas De Open Hof

Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; t.n.v.
wijkkas De Open Hof NL 62 RABO 0162300212

Wijkkerkenraad

Als gemeente zijn we dankbaar dat er weer gestart is met kerkbezoek van 60 personen. Vooralsnog gaan we nog niet zingen als gemeente. We houden de verdere ontwikkelingen vanuit de overheid en de PKN in de gaten. Actuele informatie over kerkbezoek en andere zaken met betrekking tot De Open Hof leest u op onze website of in de wekelijkse Kijk op de Wijk. Aanmelden hiervoor kan via kijkopdewijk@gmail.com.

Vergadering wijkkerkenraad 7 juni jl.

Agnès opent de vergadering met het lezen uit het dagboek van Henri Nouwen en gaat voor in gebed, bij afwezigheid van onze voorzitter i.v.m. familieomstandigheden. Vanaf 13 juni kunnen 60 personen in de kerk, ook wordt er weer een begin gemaakt met de kindernevendienst. Op 11 juli is de overstapdienst van groep 8 van de basisschool. Ook is dan de laatste jeugdkerk waarbij Els Möller en Arjen Threels aanwezig zullen zijn. Na afloop gaan ze met de jeugdkerk lunchen bij de kinderboerderij. De AK heeft per 1 september een nieuwe voorzitter en scriba. Op 26 juni is er een hackaton over de toekomst van de PGE. Vanuit elke wijkgemeente nemen hier drie personen uit elke leeftijdscategorie aan deel. Petra praat ons bij over de voortgang van De Open Hof Ede app. Een werkgroep gaat de startzondag op 26 september organiseren, met 'een frisse start-dienst' en de lancering van De Open Hof Ede app. Zondag 11 juli komt er een nieuwe predikant in buurgemeente De Ark. Het nieuwe seizoen kent een themavergadering over het boek van Bert Bakker 'Kansrijk veranderen in de kerk'. Teun Hoogerwerf sluit de vergadering: over een vakantie ontmoeting.

Vakantieperiode

Vanaf 17 juli start de vakantieperiode in onze regio t/m 29 augustus. Dit betekent ook dat onze predikant in deze periode enkele weken afwezig is. Bij geen gehoor, kunt u contact met mij opnemen; 06-15686248 of 0318-591029 of via scriba@openhof-ede.nl Inmiddels is duidelijk dat de Heideweekdienst doorgaat, dat betekent dat er op 22 augustus geen dienst is in De Open Hof. Voorgangers in de vakantieperiode zijn gemeenteleden van ons: drs. Netta Hakkenberg, ds. Jacqueline Dam en ds. Jan Oortgiesen. Van harte welkom! Op 8 augustus gaan we naar Emmaüs. Namens de wijkkerkenraad wens ik u allen een goede vakantieperiode toe.

Betty Pluimers

Rondom de vieringen

Op zondag 4 juli gaat ds. Corry Manuputty voor. Zondag 11 juli vieren wij met de kinderen die afscheid nemen van groep 8 van de basisschool hun overstap van de Kindernevendienst naar de Jeugdkerk. Het wordt een AL-dienst met als thema: 'Ben jij gezekerd?'. Wie in een klimbos is geweest heeft deze vraag vaak gehoord. Heb je jezelf goed vastgemaakt met een zekeringshaak voor je naar een hogere plek klimt? Zo'n zekeringshaak voorkomt namelijk dat je diep valt als je tijdens het klimmen je grip verliest. Kunnen we ons in het dagelijks leven ook zekerer zodat we hoger durven te klimmen wetende dat we nooit te diep zullen vallen? Zondag 18 juli gaan we in gesprek met bijbelgeleerden (Joh. 5: 36b-47). Zij menen te weten dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling is van wat Mozes gezegd heeft. Wie heeft gelijk? Ook in onze tijd tussen gelovigen onderling nog vaak een prangende vraag. Zondag 25 juli is Netta Hakkenberg onze voorganger. Veel mensen zullen Netta kennen als lid van onze gemeente, maar ook als de geestelijk verzorger in de Beatrixkerk en de wijkgemeente Emmaüs.

Wat was het zondag 13 juni een bijzondere morgen-dienst: 3 jonge mensen bevestigd in het ambt en 60 mensen in de kerk! Het voelde als een feestje. We hopen dat langzaamaan iedereen het weer aandurft



naar de kerk te gaan. Uiteraard blijven we ons houden aan alle geldende regels en nemen we de nodige voorzichtigheid in acht. Maar dat neemt niet weg dat de onderlinge ontmoeting warm is en goed doet!

Met een hartelijke groet en ik hoop tot ziens in de kerk!
Ds. Agnès Gilles

In Memoriam

Trientje Teijgeler-de Maa

22 mei 2021 is Tine Teijgeler overleden in de leeftijd van 90 jaar. Sinds 4 februari was zij weduwe van Claudius Teijgeler. Een leven zonder elkaar konden ze zich niet voorstellen, het viel Tine dan ook heel zwaar. Tine was een zorgzame vrouw. Haar moeder had een zwakke gezondheid en in haar eerste jaar op het voortgezet onderwijs werd zij van school gehaald om thuis te gaan helpen het gezin draaiende te houden. 'Vanzelfsprekend', zo zei ze, 'je laat je moeder die hulp nodig heeft toch niet aan haar lot over'. En toen ze trouwde met Claudius, een man die veel in zijn mars had, gaf ze hem 'vanzelfsprekend' alle ruimte zichzelf te ontwikkelen. Zij was de steunpilaar voor het gezin. De kinderen waren net zo zorgzaam als Tine. Wat heb ik een bewondering voor hen. Zij waren er als het nodig was en dat was heel veel. Dankzij hen konden Claudius en Tine tot het einde toe thuis blijven wonen. Zaterdag 29 mei hebben wij Tine op Heidepol begraven. Op die dag klonk deze belofte: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld'. Moge dit vertrouwen ook de kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot troost zijn.

Magdalena Jacoba Uithol-Woudenberg

24 mei 2021 is Leny Uithol overleden, in de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde de laatste jaren in De Pleinen. Leny was een meelevende, hartelijke en wijze vrouw, met een eigen mening. Ze liet zich niets aanpraten, maar onderzocht alles en velde zelf haar oordeel. Waar ze opgroeide in een gezin waarin veel ging omdat het zo hoorde, dacht Leny in haar eigen gezin na. Schaatsen op zondag? Leny en haar man bedienden een pomp waar je ook op zondag kon tanken. Waarom mag dat wel en zou schaatsen niet mogen? Leny volgde haar gevoel. Leny vond God in de mensen om haar heen. In haar kinderen die zo goed voor haar zorgden, in de verpleegkundige die haar een thuisgevoel gaf, in de engelen om haar heen. Maandag 31 mei is zij - na een dankdienst voor haar leven in het Emmaus, waar zij altijd met heel veel vreugde kerkte - begraven op de Algemene Begraafplaats in Ede. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen toe dat de liefde die zij als familie deelden hen tot troost en kracht mag blijven.

Jan Hendrik de Baat

8 juni 2021 overleed Jan Hendrik de Baat, in de leeftijd van 95 jaar. Jan was een vriendelijke man, voor iedereen een aardig woord en altijd een brede lach om zijn mond. Hij straalde uit dat hij van het leven genoot. Van zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen het meest. Hij had het voornemen 100 te worden en zat dan ook nog vol plannen. Dat kenmerkte hem misschien nog wel het meest: Wat er in zijn leven ook gebeurde – en zijn leven ging beslist niet alleen over rozen – hij koos altijd voor het leven. En de kracht omdat te doen, vond Jan in zijn geloof. Hij had een groot vertrouwen dat het loopt zoals het moet lopen en dat dat goed zal zijn. Tijdens de dankdienst voor zijn leven op 12 juni hebben zijn kinderen warme herinneringen gedeeld die zij voor altijd met zich meedragen aan hun lieve vader en opa. In de Bijbeltekst die we lezen, ontdekten we een testament dat Jan zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen nalaat: kies voor het leven, met hulp van God opdat ook jullie je gelukkige en gezegende mensen zullen weten. Jan is in Nijmegen begraven.

Ds. Agnès Gilles

Vanuit Diaconie/ZWO

Open Hof Actie "de vakantietas"

Voor kinderen die in armoede opgroeien duurt de zomervakantie erg lang. Ze kunnen niet weg en moeten zich 6 weken thuis vermaken. Het zou fantastisch zijn om hen als kerk een tas te geven met wat spulletjes om in de zomer mee bezig te zijn. De ZWO-commissie heeft het idee van een gemeentelijk uitgewerkt om samen met gemeenteleden zulke vakantie tasje te gaan vullen voor kinderen van gezinnen die bekend zijn bij de voedselbank. Je doet toch ook mee?! Wil je meer weten hierover? Mail dan Janneke Odie: odie.janneke@gmail.com

De ZWO-commissie

Collecte doelen deze maand

Zondag 4 juli is de 2e collecte bestemd voor de **Open Hof Actie "de vakantietas"**: zie hierboven.

Zondag 11 juli is de 2de collecte bestemd voor het Kansfonds. Nederland telt ruim 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Het Kansfonds vindt dat iedere jongere een thuis verdient. De afgelopen jaren steunde het Kansfonds veel projecten voor dergelijke jongeren die bouwden aan het geloof in eigen kunnen. Met het nieuwe programma **Alle jongeren een thuis** gaat Kansfonds met talloze projecten, voor jongeren met een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem, aan de slag. Met elkaar werken ze aan een nieuw perspectief en steunen ze stoere, vernieuwende ideeën die niemand kan of durft te financieren; visie: ieder mens telt en recht heeft op een menswaardig bestaan.

Diakenenteam de Open Hof.

WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 6, Ede
www.taborkerk.nl



Predikant

Gerben H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, 655661
predikant@taborkerk.nl

Scriba

J.C. Hoogteijling, Kazemelaan 17, 6711 RJ Ede
info@taborkerk.nl

Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4747 89

Weer dienst in Tabor

Op 20 juni was het eindelijk zover: dienst in de kerk. Voor het eerst sinds 15 maart 2020 kwamen we weer bij elkaar: alle (verantwoord!) beschikbare plaatsen in de kerkzaal waren bezet, de opkomst ruim boven verwachting. Het was een heerlijk weerzien, er was naar uitgezien: naar samen vieren, naar de ontmoeting. Het was goed het Woord te horen én elkaar. Dat er in de Taborgemeente niemand door het virus getroffen is, is reden voor grote dankbaarheid. We zijn voorzichtig geweest en dat heeft zich gelooond.

Vanaf die 20e juni is er dus weer gewoon iedere week dienst in de kerk. De stand van zaken was eind juni dat er verdere versoepelingen in het verschiet liggen - we wachten af en overhaasten niets. Veiligheid staat voorop. Maar waarschijnlijk kan er binnenkort wél weer gezongen worden.

Wees welkom in de kerk! Overgens is via de site de link beschikbaar om live mee te kijken.

Stichting Imani, Nairobi, Kenia

Ook voor Imani was (en is) de coronatijd heel moeilijk. De kinderen konden niet naar school, de donoren hadden zelf problemen, dus de geldstroom droogde langzaam maar zeker op. Daar kwam natuurlijk bij dat er heel goed op de gezondheid van de kinderen en medewerkers gelet moest worden. Door het nakomen van strenge regels zijn er gelukkig niet extra veel kinderen en medewerkers ziek geworden. Zo langzamerhand komt het gewone leven weer op gang. Kinderen mogen weer naar school, doen zelfs examen.

Er wordt nauw samengewerkt met de leraren, zodat ook het thuiswerken goed verloopt.

Het adoptieprogramma stond enige tijd stil, komt nu ook weer op gang: sinds het begin van dit jaar zijn er 20 kinderen geadopteerd. Er zijn de afgelopen maanden 10 kinderen met hun familie herenigd. Maar ja, er zijn 240 kinderen. Allemaal worden ze prima verzorgd, zowel lichamelijk als geestelijk. Ziektes als hiv/aids, worminfecties, amandelontstekingen, bronchitis enz. verdienen constante aandacht. Het gaat niet altijd goed: een baby van 10 maanden is overleden aan bronchitis. Er zijn natuurlijk ook kinderen die een rolstoel nodig hebben. Sinds Kenia de grenzen gesloten heeft zijn die niet meer te krijgen.

Er blijft hulp uit het buitenland nodig. Vandaar dat wij nog steeds van harte dit doel, de Stichting Imani, van harte bij u aanbevelen. Wij weten dat elk dubbeltje bij de kinderen terecht komt. Strijkstokken kennen ze daar niet!! Uw gift is welkom én nodig via de wijkkas.

Diaconie Tabor

In memoriam Corrie Top

Comelia Dirkje Top - van Westrienen, geboren op 9 oktober 1932 is op 23 mei 2021 overleden, Eerste Pinksterdag was dat. Wie haar heeft gekend zal zich haar herinneren als een bescheiden maar o zo krachtige vrouw, zorgzaam en trouw. Geboren in Wadenoyen voerde het leven haar eerst (met haar man Nico) naar Sloodorp, veel later naar Ede. De laatste maanden woonde ze in de Honskamp in Lunteren. Ze keek terug op een goed leven. Dat deden kinderen en kleinkinderen ook, toen we haar leven vierden op 28 mei, in de Taborkerk. De kring was op die dag klein, maar hecht en vol liefde. Er werd naar hartelust gemusiceerd en al mocht er niet samen gezongen worden: er klonken toch liederen vol hoop en vertrouwen (o.a. lied 608: de steppe zal bloeien, de dode zal leven....!). Daarna hebben we Corrie naar haar laatste plek op aarde gebracht. Moge die plek een oord van rust en vrede zijn, voor altijd.

Gerben H. Westra

Het nieuwe seizoen 2021- 2022

Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het Samen 2021-2022. Het programma wordt u aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte. Een prachtig aanbod van 70 diverse evenementen. U kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Bekijk het volledige overzicht op de volgende pagina's. Op de website is uitgebreidere informatie beschikbaar. Graag vóór 7 september digitaal aanmelden. Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.

Op 22 augustus 2021 om 11:00 uur in het Openluchttheater door drs. Jacobine Geel en ds. Caroline Oosterveen

Oecumenische Heideweekviering

Wat helden bijzonder maakt is dat ze niet alleen weten, maar ook doen. Zo schuilt er een held in iedereen. Aansluitend bij het thema van de Heideweek verzorgen de kerken een viering voor iedereen.



Van 20 t/m 25 september 2021 door Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema **Rome uit de kunst! = VOL**

Een 6-daagse oecumenische reis naar Rome. Deze keer uit de kunst! We willen ons in Rome in diverse kunstvormen verdiepen en met elkaar delen hoe artistiek deze wereldstad van cultureel en religieus formaat is.

Op 7 oktober 2021 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Aline van Willigen

Vrijeschool onderwijs als voeding

Het mysterie, de schoonheid en het belang van het onderwijs van de Vrije School begint volgens grondlegger Rudolf Steiner bij het begin: de harmonische opvoeding van het kind. Een eerste verkenning.

Op 9 en 13 oktober 2021 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Gerben H. Westra

Jezus: een Joods-Christelijk gesprek

Het begrippenpaar joods-christelijk wordt vaak misbruikt, maar hier dekt het de lading: rabbijn Walter Homoeika (Potsdam) en prof. Magnus Striet (Freiburg i.Br.) voeren een erudiet en betrokken gesprek over Jezus. Joodse én Christelijke vragen en (voorlopige?) antwoorden.

Op 11 oktober 2021 om 19:30 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk door ds. Pieter Oussoren en dr. Theo van Willigenburg **Geloof laat een muur vallen**

We hadden met alles rekening gehouden, behalve met kaarsen en kerkdiensten, aldus een hoge Stasi-officier na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Over de intrigerende zachte kracht van een kerkelijke gemeente in de Wende.

Op 21 oktober 2021 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Joantine Berghuis **Meervoudig religieus: spirituele openheid onder Nederlanders**

Hoe komen mensen ertoe om uit meerdere religies te putten en welke betekenis hebben die religies in hun leven? Hoe zit het met religieuze trouw? Wat is de relatie tussen meervoudige religiositeit en de afname van kerklidmaatschap.

Op 25 oktober 2021 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Piet Poot

Engelse hymnen zingen

Een avond samen zingen. Dit keer liederen uit de Engelse traditie, Engelse hymnen.



Vanaf 26 oktober 2021 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Myra vd Jagt **Start repetities - Bach cantate BWV 176**

We studeren dit jaar de cantate 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' BWV 176 van Bach in. In twee vespers worden ze ten gehore gebracht.

Op 27 oktober 2021 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. W Klouwen

De preken van H.K. Miskotte

Enkele preken van Miskotte worden gezamenlijk gelezen.

Op 29 oktober 2021 om 20:00 uur in De Open Hof door Kees Posthumus en accordeonist

Voorstelling: Alle 7 Goed

Over de actualiteit van de zeven werken van barmhartigheid, in verhaal en muziek.

Op 31 oktober 2021 om 14:00 uur bij de P-Natuurcentrum door Truus v. Otterloo en Jetty vd Berg

Meditatieve wandeling

Een bezinnende wandeling in stilte, ook verbonden met meditatieve inbreng.

Op 3 en 11 november 2021 om 20:00 uur in de Taborkerk door prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Centraal op de eerste avond: de leesregels en leerregels over het verstaan van het nieuwtestamenteisch getuigenis van Vader, Zoon en Geest. Op de tweede bijeenkomst: het spreken over Jezus Christus als 'waarlijk God en waarlijk mens'.

Op 9 en 23 november en 7 december 2021 om 19:45 uur in de Antoniuskerk Ede door pastor Ben Piepers

Verhalen van het begin en Marc Chagall

Genesis bevat symboolverhalen die laten verwonderen bij kosmos, licht en donker, oerzeeën en vruchtbaar land, vruchtbomen, planten- en dierenwereld en ook nog de mens. Kijkend en mediterend bij de kunstwerken van Chagall wordt bijbelse verbeelding ervan tot leven gewekt.



Op 10 november 2021 om 20:00 uur in Cultura Ede door ds. Edward Kooiman

Het geloof van Leonard Cohen

De teksten van de zanger en dichter Leonard Cohen gaan over grote thema's van het leven: liefde, dood, religie. Analyseer verschillende van zijn songteksten en luister en kijk naar de meester zelf.

Op 11 november 2021 om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Agnès Gilles

Mag het ietsje meer zijn?



In de kerkelijke traditie is het avondmaal versmald tot het gedenken van het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Maar in een diaconaal 'meer' komt de hele wereld in zicht. Over rijkdom van een sacrament.

Op 17 en 24 november 2021 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Gerben H. Westra

De Nieuwe Bijbelvertaling Herzien

Over principes, keuzes en kwaliteit van bijbelvertaling.



Op 18 november 2021 om 19:30 uur door Ina ter Avest

In gesprek met elkaar - moslims en christenen

Een kleine groep moslims en christenen bij elkaar om mét en ván elkaar te leren. Over dagelijks leven en geloof. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid elkaar laten raken door het verhaal van de ander.

Op 20 november 2021 om 16:30 uur in de Oude kerk en op 21 november 2021 om 19:00 uur in de Beatrixkerk door het Bepsreek Het Samen koor en orkest olv Myra vd Jagt

Uitvoering Bachcantate

We voeren dit jaar de cantate 'Es ist ein trotzig und verzagt Ding' BWV 176 uit in een vesperdienst. Laat u inspireren door de mooie muziek.

Op 22 november 2021 om 20:00 uur in de Antoniuskerk Ede door Marinus van den Berg

Rouwen in, tijdens en ná Coronatijd

Beïnvloedt de tijd waarin we leven onze wijze van rouwen en verwerken? Is er wellicht sprake van meer verbondenheid of misschien een andere eenzaamheid?

Op 25 november 2021 om 15:00 uur in de Antoniuskerk Ede door ds. Trees van Montfoort

Groene theologie christelijk geloof in een tijd van klimaat-verandering

De klimaatcrisis, het verdwijnen van dieren en toenemende vervuiling van de aarde stellen nieuwe vragen aan geloof en theologie. Maar ook het denken over God en de wereld moet veranderen. "Groene theologie" werd gekozen tot beste theologische boek van 2019.



Op 2 december 2021 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk door Maarten Verkerk

De maakbare dood. Voltooid leven in perspectief

Is mijn leven voltooid? We bekijken deze vraag door verschillende brillen: de geschiedenis, mensen die aangeven dat hun leven voltooid is, ethische overwegingen, de pastorale omgang. Daarbij stralen ook enkele bijbelse lichtstralen op de vraag.

Op 3+5 dec. 2021 / 4+6 mrt en 3 en 5 juni 2022 om 14:30 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk Ede door Han Pol

Deel mee in Zin op Zondag

Kijk mee met de voorbereiding en uitvoering van de diaconale activiteit Zin op Zondag: bezoek de voedselbank, leg de laatste hand aan de maaltijd, en wees gastheer/vrouw voor een kwetsbare doelgroep in onze samenleving.



Op 6 december 2021 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Teunis Bunt

Gedichten van en voor jong en oud.

Een tijdverdrijf voor enkele fijne luiden - zo kenschetste E. du Perron ooit de

poëzie. Die gedachte bestaat bij veel mensen, maar iedereen kan poëzie lezen. We lezen poëzie, en horen terloops ook iets over techniek erbij.

Op 7 december 2021 om 14:00 uur in de Antoniuskerk Ede door pastor Guido Dieteren

De bronnen van ons kerstverhaal

Geen verhaal is zo vaak verteld als het Kerstverhaal. Want het verhaal over een kindje, geboren in de kou, verzorgd in een kribbe, spreekt iedereen aan. Maar hoe Bijbels is het verhaal dat wij elkaar met Kerstmis vertellen eigenlijk?

Op 12 december 2021 om 19:30 uur in de Noorderkerk door Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer

Festival of Lessons and Carols

De inmiddels bekende Lessons and Carols door het Torenkamerkoor uit Wageningen. Een aloude traditie.

Op 13 december 2021 om 20:15 uur in de Taborkerk door Reinier vd Berg

Goede rentmeesters gevraagd

Het is inmiddels serieus de vraag of we de opwarming van de aarde nog wel voldoende kunnen stoppen. Tenzij we alles op alles zetten en een extra troefkaart inzetten. Op basis van 5 pijlers horen we hoe we op een realistische manier de klimaatklok toch terug gedraaid kan worden.



Op 15 december 2021 om 19:30 uur in de Lutherse kerk

Adventsvesper

Een vesper in adventstijd voor mensen uit alle kerken, georganiseerd door de Raad van Kerken. Deze keer in de prachtige Lutherse Kerk.

Op 5 en 12 januari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Peter Blokhuis

Geloof als mogelijkheid volgens Charles Taylor

In onze samenleving is geloof mogelijkheid geworden in plaats van vanzelfsprekendheid. In inleidingen en gesprek gaat het over de vraag hoe dat komt. Hebben mensen een onuitroeibare neiging om op zoek te gaan naar iets wat het leven te boven gaat?

Op 10 januari 2022 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door

Minke van der Eijk Het gebruik van essentiële oliën

Een zoektocht naar bijbelse achtergrond over het inmiddels zeer populaire gebruik van essentiële oliën.

Op 11 januari 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door Jaap van der Vinne

Benedictijnse spiritualiteit

Voor het dagelijks leven in zijn klooster schreef Benedictus een Regel. Bij oude kloosterregels lag de nadruk op discipline en ascese. Benedictus inspireert ook niet-christenen: Regelmaat, authenticiteit, zuiverheid en aandacht voor wat je doet zijn waarden van alle tijden.



Vanaf 11 januari 2022 om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt

Start repetities: Passie concert

Ook dit jaar hebben we weer een passie project, welk stuk we gaan uitvoeren volgt later.

Op 12 januari 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de Jong

Jonge ouders en geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding - een weg samen met je kind - is niet alleen een ingewikkeld traject, het is ook erg mooi. Zinvol om met andere ouders te sparren over hoe je dat samen doet. Met natuurlijk ook tips, do's en don'ts.

Op 19 en 26 januari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Gerben H. Westra **De tekst mag het zeggen**
Over het motto van Karel Deurloo, dat blijkt uit zijn bevolgen bijbeluitleg.

Op 20 januari 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk door Prof. dr. Dorottya Nagy

Vluchteling ...een appèl op mens-zijn...

De manier waarop wij als samenleving praten over migranten, zegt iets over ons. Keer op keer moeten wij – mensen, geïdentificeerd/gezien als migranten en niet-migrant, kerken, de samenleving – ons afvragen of onze veronderstellingen en onze manier van praten over migratie adequaat is.



Op 21 januari 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door Leo Fijen
Daarom blijf ik bij de kerk, juist door de coronacrisis.

Leo Feijen: Omdat hij daar mag delen in iets dat groter is dan hemzelf: de geloofs-gemeenschap. Op zoek mag naar de diepste stem, die van God. Omdat hij daar ontdekt dat een mens niet kan leven zonder die andere mens en zonder God.

Op 24 januari of 8 februari 2022 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Marijke van den Bos

Boekbespreking:

De Keuze van Edith Eva Eger

Het uitgangspunt in het werk van Eger; ongeacht wat je overkomt in je leven of wat je wordt aangedaan door anderen, je kunt kiezen hoe je daarop reageert met gedachten, woorden en daden. Je kunt kiezen voor een leven in geestelijke vrijheid.



Op 27 januari 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Agnès Gilles **De droom van Ha'adam**

Harold Stevens over de lastige geloofs- en levensvragen bij lijden en leven. En over God daarin.....

Op 2 februari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. A.A. van den Berg **Amelek moordt in opdracht van God?**

Het 'Woord van God' brengt toch vrede en gerechtigheid? De Rwandese theoloog Viateur Ndikumana onderzocht of de teksten in de Bijbel over Amalek inderdaad aanzetten tot volkerenmoord.

Op 3 en 17 februari 2022 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door ds. Jan-Peter Prenger



Kruip in de huid van...

Bijbelverhalen komen tot leven als je je er zelf in betrokken weet. Letterlijk, en leerzaam. Samen leren.

Op 6 februari 2022 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink

Meditatie op pianomuziek

Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de pianomuziek. We oefenen in het vinden van innerlijke rust om zo de muziek op ons in te laten werken.

Op 9 februari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Aad van Tilburg **Vitale vragen van Dietrich Bonhoeffer**

In zijn brief van 3 augustus 1944 stelt hij indringende vragen over christelijk geloof en kerk in een tijd van de mondiger wordende mens en toenemende secularisatie. Hebben zijn gedachten over de toekomst van geloof en kerk ook nu betekenis?

Op 10 februari 2022 om 20:00 uur in De Open Hof door drs. John Biermans **Heeft de mens een vrije wil?**



Discussiepunt in het christendom is: de vrije wil. Is het God die met de schepping en met elk mens een plan heeft en daarmee bepaalt wat ieder mens doet, en dus ook wil? Enerzijds de theoloog Luther en anderzijds de wetenschapper Erasmus.

Op 11 februari 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de Jong **Hij gelooft, zij niet.**

Hoe doe je dat, als één wel betrokken is bij het kerkelijk leven en de ander er niet zoveel mee heeft? Hoe werkt het als het gaat over geloofsopvoeding? Maak je afspraken over het bezoeken van kerkdiensten? Hoe doen anderen dat?

Op 16 februari 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. R van den Beld **Een andere kijk op Paulus**

Hoe valt de christelijke gemeente te denken zonder wat ons is nagelaten van de apostel Paulus? Een leerhuisavond over Paulus is een ontdekkingstocht om het begrip vrijheid in Christus voor deze tijd te leren verstaan.

Op 17 februari 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum van de Lutherse Kerk door dr. Arie Eikelboom

De twee bekenden van Johann Sebastian Bach

De meest bekende Passionen zijn de Johannes- en Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. In de lezing wordt aan de hand van voorbeelden nagegaan waar de traditie van gezongen Passionen vandaan komt en wat de verschillen tussen beide Passionen zijn.

Op 20 februari 2022 om 13:30 uur in Cultura Ede door ds. Agnès Gillis **Red Joan > Fascinerende films.....**
vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan!

Vanaf 21 februari 2022 (5x) om 20:00 uur in de Beatrixkerk door ds. Theo Pieter de Jong **Bidden hoe doe je dat?**

Met enkele handreikingen oefenen we praktisch in het bidden tot de God van de Bijbel.

Op 2 maart 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door dr. Joep Dubbink **God in beweging, veranderende godsbeelden**



In de bijbel wordt op verschillende manieren over God gesproken, spelen tijd en cultuur een rol, persoonlijke ervaring, confrontatie

met andere volken en hun goden. Ook na het vastleggen van de canon van de Bijbel heeft het denken over God niet stilgestaan.

Op 4 maart 2022 om 19:30 uur **Wereldgebedsdag**

Samen met andere christenen wereldwijd bidden voor vrede en gerechtigheid.

Op 8 maart 2022 om 19:30 uur in het Parochiecentrum van Katholiek Ede door Manjo Joosten

De Magie van Beeldend Vertellen

Manjo Joosten, verhalenverteller en voordrachtskunstenaar, vertelt u deze avond twee sprookjes van Bomans, geschreven voor volwassenen, over de kwetsbaarheid van het leven en de onvermijdelijkheid van het sterven.

Op 8 maart 2022 om 19:30 uur door Ina ter Avest

In gesprek met elkaar - moslims en christenen

Een kleine groep moslims en christenen bij elkaar, om mét en ván elkaar te leren. Over dagelijks leven en geloof.

Op 9 maart 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door drs. Bert Engelfriet

De identiteit van Mozes

Wereldberoemd is de sculptuur van Mozes in Rome. Het beeld van Michelangelo staat op de stenen trappen van de San Pietro in Vincoli te stralen. Over Sigmund Freud en Martin Buber en hun visie op de God van Mozes.



Op 9 maart 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Lieke van Zanden **Het Hogepriesterlijk gebed**

In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) luisteren we mee naar een intieme dialoog tussen de Vader en de Zoon. De dialoog doet denken aan wat Martin Buber schrijft over de ontmoeting van Ich und Du.

Op 10 maart 2022 om 19:00 uur in de Beatrixkerk door COV Excelsior, Koorschool Midden-Gelderland en solisten

Bachs grote Passie

Een klein muziektheater rondom Bach, zijn familie en zijn geliefde Matthäus-Passion. Aanbevolen leeftijd 8 tot 14 jaar. Volwassenen zijn welkom, mits onder begeleiding van een kind.



Op 10 maart 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum Lutherse Kerk door Hendrie van Maanen

Love Meets Wisdom: een christelijke ervaring van het Boeddhisme

Op zoek naar de verbinding tussen de wijsheid en de christelijke traditie van de liefde – agape. Loopt er een religieuze breuklijn tussen het westen en het oosten, of zijn de tradities te overbruggen?

Op 15 maart 2022 om 19:30 uur in het Parochiecentrum van Katholiek Ede door Jesse Mulder

Rudolf Steiner over vrijheid en liefde, individualisme en gemeenschap

Filosoof Jesse Mulder neemt ons op deze avond mee in het gedachtegoed van Rudolf Steiner, waarin vrijheid en liefde, en individualisme en gemeenschapsvorming geen tegenstellingen zijn, maar elkaar juist versterken.

Op 16 en 23 maart 2022 om 20:00 uur in de Taborkerk door ds. Gerben H. Westra

De nood en de noten: passie in het kerklied

Wat duid je aan met lijdensijd en veertigdagentijd? Waar treffen we beproeving aan?

Op 17 maart 2022 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door

drs. F.L.B. Meijboom **Wat je eet, ben je zelf...**

Wat, wanneer en met wie je eet is verrassend opmerkelijk verbonden met wie we zijn.

Op 23 en 30 maart en 6 april 2022 om 19:30 uur in het Parochiecentrum van Katholiek Ede door mw. Oda Damen

Dansend op weg naar Pasen

De veertigdagentijd nodigt uit tot reflectie en bezinning, met name op de thema's leven, dood en opstanding. Meditation des Tanzes- Sacred Dance kan daarvoor een vorm zijn, een mogelijkheid om in contact te komen met ons 'innerlijk leven'.

Op 28 maart 2022 om 17:00 uur in de Meet-Inn door Mienke

Dimmendaal, Bea Hugo en Jenny Davelaar **Bijbels koken**

Samen genieten van maal én verhaal. Met elkaar gaan we op culinair avontuur. Samen koken, samen proeven hoe goed de bijbel smaakt. We koken uit het kookboek van Han Wilmink. Hij is 's lands bekendste kookdominee.



Op 2 april 2022 om 17:00 en 19.30 uur in de Beatrixkerk door het Bepsreek Het Samen koor en orkest olv Myra vd Jagt **Uitvoering Passieconcert**

Ook dit jaar hebben we weer een passieconcert; laat u zich 'passioneren' door de muzikale klanken!

Op 3 april 2022 om 15:30 uur in de Noorderkerk door ds. Carel ter Linden en Pianiste Karin Kuijper

Lezing met muziek: Carel ter Linden en Karin Kuijper

Een programma met daarin zeven korte overdenkingen over de zeven woorden, die ons van Jezus zijn overgeleverd als door hem aan het kruis gesproken. De overdenkingen worden afgewisseld door muziek die Joseph Haydn in 1786 bij de 'kruiswoorden' schreef.



Op 7 april 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum van de Lutherse Kerk door ds. Marja Terlouw-Sterk

Binnen gesloten muren

Informatieve bijeenkomst over het pastorale werk van een gevangenispredikant.

Op 7 april 2022 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Maarten Meester **Consuminderen**

Iedereen kan weten dat hij door onnodig spullen te kopen, auto te rijden, te vliegen en vlees te eten het milieu verder de vernieling in helpt. Toch lukt het weinig mensen om hun ecologische voetafdruk tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Op 22 april 2022 om 20:00 uur in de De Ontmoeting, Emmalaan 1, Bennekom door Kirsten Benschop

Theatervoorstelling Bronnen

Een ontwapende theatervoorstelling over verbinding en (innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan. Kirsten Benschop gaat hiervoor te rade bij klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit verschillende tradities. Kunnen zij een ander licht werpen?



Op 23 april 2022 om 07:00 uur vanaf de P van Juffrouw Tok door Patricia Wagenmakers

Vogelzang en Mensenlied

Bij het ochtendgloren met open oren op pad, om in de buitenlucht vogelzang te horen in verbinding met poëzie.

Op 24 april 2022 om 19:00 uur vanaf de P bij het Natuurcentrum door Truus v Otterloo en Jetty vd Berg

Meditatieve wandeling

Een bezinnende wandeling in stilte, ook verbonden met meditatieve inbreng.

Op 1 mei 2022 om 13:30 uur in de Noorderkerk door ds. Caroline Oosterveen en Annemiek Schrijver

Verwonder je mét Annemiek Schrijver

Annemiek Schrijver gaat de uitdaging aan nu eens aan de andere kant van de tafel te zitten. Ds. Caroline Oosterveen gaat in gesprek met Annemiek Schrijver over haar werk, drijfveren en spiritualiteit.



Op 19 mei 2022 om 20:00 uur in het Gemeentecentrum van de Lutherse Kerk door ds. Maarten Diepenbroek

Ontdek Lutherse invloeden in het Liedboek

We doorkruisen zingend het Liedboek, op zoek naar typische Lutherse liturgische vormen en prachtige Lutherse liederen.

Deze ruimte is beschikbaar
voor uw advertentie.

mail voor info naar:
kerkbladpge@gmail.com

Indien onbestelbaar retour: Willem de Zwijgerlaan 4a, 6713 NT EDE

LOODGIETERS
BEUMER
CV BEDRIJF

INFO@BEUMER-EDE.NL

EDE | Oranjelaan 11, Tel. 0318 - 632 856
AMERSFOORT | De Stuwdam 27, Tel. 033 - 494 11 62

gas | water | sanitair | electra
lood en zink | dakbedekking | airco
centrale verwarming | luchtbehandeling
VCA gecertificeerd

Nefit en Remeha Dealer

Praktijk voor integratieve psychotherapie

MUNDUS

Naar Kleiman van Oostrom
Postbus 8264, 6710 AG Ede
☎ 06 - 431 078 03 ☎ noor@mundus-ed.nl
☎ www.mundus-ed.nl

**Indrukwekkend en
kleurrijk werk**

Ons drukwerk maakt indruk. Een team van creatieve vormgevers, printers en drukkers zijn u graag van dienst. **Indrukwekkend** van concept tot eindproduct.

www.drukkerij-amv.nl drukkertijl **AMV**

De kennis
in huis

**VERHAGE
VAN GROOTHEEST**
MAKELAARDIJ

www.verhage.nl | 0318 - 61 91 45

POL & ZN.
STEENHOUWERIJ

Gespecialiseerd in grafmonumenten, onderhoud en reparaties

Eerste straat 37
3902 HN Veerendaal
Telefoon 0318 - 51 20 51
Email info@steenhouwerijpol.nl
www.steenhouwerijpol.nl

Opentijden loonzaal:
- Maandag t/m donderdag
 van 08.00 uur tot 17.00 uur
- Vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
- 's Avonds en zaterdags op afspraak

Voor wijzigingen zijn wij graag bereid u ook om huis te bezoeken

van de weerd
UITVAARTZORG

Al 50 jaar dé uitvaartverzorgers
van deze regio!

Van de Weerd Uitvaartzorg
Schaapweg 77, 6712 CC Ede
Tel: 0318 - 650 000
info@zorgvooruutvaart.nl
www.zorgvooruutvaart.nl

Adres redactie:
kerkbladpge@gmail.com

Kerkelijk Bureau
W. de Zwijgerlaan 4a,
6713NT Ede, tel. 61 23 36
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ed.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

**Vrijwillige bijdragen, collectebonnen, betalingen
kerkblad en solidariteitsfonds**

NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v.
Protestantse Gemeente Ede

Diaconie
Voor giften: NL21 RABO 0307 0772 33 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Ede